

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ

ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

που εξεγείρονται ζητώντας το αυτονόητο, την απελευθέρωσή τους

Σε καιρούς εθνικής ομοψυχίας κάποιος επιμένει να δίνει αξιοπρεπείς αγώνες. Την Κυριακή 18 Νοέμβρη οι φυλακισμένοι μετανάστες στο στρατόπεδο-κέντρο κράτησης της Κορίνθου εξεγέρθηκαν για άλλη μια φορά ενάντια στις απάνθρωπες συνθήκες κράτησής τους ξεκινώντας απεργία πείνας. Λίγες μέρες μετά, την Παρασκευή 23 νοέμβρη εξεγέρθηκαν και οι φυλακισμένοι μετανάστες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Κομοτηνής ανάβοντας φωτιές, καίγοντας στρώματα και πετώντας αντικείμενα στους δεσμοφύλακές τους. Και στις δύο περιπτώσεις το βασικό αίτημα των μεταναστών ήταν η άμεση απελευθέρωσή τους. Και στις δυο περιπτώσεις η απάντηση του κράτους ήταν η βίαιη καταστολή από τα γουρούνια των ΜΑΤ.

Οι φυλακισμένοι μετανάστες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης προέρχονται από τις φασιστικές επιχειρήσεις σκούπα του Ξένιου Δία στην Αθήνα και την Πάτρα και δεν έχουν διαπράξει άλλο αδίκημα πέρα από το ότι δεν έχουν χαρτιά. Και είναι γι' αυτό που παραμένουν φυλακισμένοι χωρίς να ξέρουν καν πότε θα αφεθούν αφού αυτό βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους που μπορεί να παρατείνει συνεχώς την κράτησή τους για όσο θέλει.

Κι αν το έγκλημα της Κορίνθου και της Κομοτηνής έχει φυσικό αυτουργό το κράτος, οι ηθικοί αυτουργοί είναι πολλοί περισσότεροι. Είναι οι ξεφτίλες που δε θέλουν μετανάστες στη γειτονιά τους. Όμως υπάρχουν κι εμείς. Αυτοί και αυτές που θεωρούμε πως αφού κάποιος άνθρωπος αναγκάστηκε να περάσει από τα μέρη μας στην αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης, επιδιώκουμε να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη και των φασιστών και του κράτους πιο δύσκολη. Αυτοί που...



ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΚΑΙ ΚΑΝΈΝΑ ΣΤΡΑΤΌΠΕΔΟ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗΣ

ΠΟΤΈ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΆ